

39 - Pico Somosierra

Deze wandeling voert ons door de omgeving van het dorpje El Atazar, door één van de minder bekende delen van de Sierra Norte de Madrid. Door de ontbossing die hier heeft plaatsgevonden is het gebied nu zeer dichtbegroeid met lagere vegetatie, waardoor het anders op ons overkomt dan andere delen van de Sierra Norte of de Sierra de Guadarrama. De route voert via de Collado de la Pinilla en het topje Pico Somosierra, vanaf waar we bij helder weer een mooi zicht op de toppen van de Madrileense Sierra hebben.

- Loop vanaf de Calle Eras (1) naar beneden, terug naar de hoofdstraat (Avenida Presa del Atazar). Loop deze verder het dorp in en loop via de Plaza de la Constitución rechts langs de kerk. We komen nu bij de Calle Cuesta waarin we rechtsaf slaan, naar beneden.
- We lopen de Calle Cuesta uit en lopen verder door tot we langs het kerkhof komen. Iets voorbij het kerkhof komen we bij een splitsing (2), waar we linksaf naar beneden gaan, de onverharde weg op.
- We dalen nu geruime tijd, komen uiteindelijk over een bruggetje en vrij kort achter deze brug komen we een Y-splitsing (3), waar we links aanhouden.
- We komen door een hek en blijven vervolgens lange tijd op dit brede pad lopen, dat vrij stevig stijgt. Na lange tijd komen we weer door een hek met daarachter direct een Y-splitsing (4), waar we linksaf omhoog gaan. Via het pad aan de rechterkant zullen we later op de wandeling terugkeren.
- We draaien met de bocht links verder omhoog en komen snel bij een bocht die naar rechts draait. We negeren hier het pad rechtdoor (5).
- Na geruime tijd komen we langs een breed pad aan de rechterkant van ons pad, afgezet met een ketting (6), dat we negeren. We gaan dus gewoon rechtdoor.
- Weer een eind verder is het pad afgesloten met een slagboom, waarachter direct een Y-splitsing ligt (7). We gaan hier rechtsaf verder omhoog. Vrij snel komen we bij een andere Y-splitsing (8) waar links het brede pad verder loopt en afgezet is met een slagboom. Wij gaan hier rechts een pad op dat direct versmalt.
- Iets verderop moeten we even opletten. Het pad gaat naar links verder, maar naar rechts ligt er een nog smaller paadje dat wij op moeten.
- Vanaf de Pico Somosierra (9) vervolgen we het pad verder rechtdoor, dat nu stevig begint te dalen over een losse stenige ondergrond. Op het punt waar het minder steil wordt, komt er van zowel links als rechts een pad bij (10), maar we gaan hier nog steeds rechtdoor.
- We lopen nu een paar minuten langs een rij dennenbomen tot we aan de rechterkant een smal paadje (11) zien liggen, dat we opgaan.
- We zetten nu de afdaling in naar de Arroyo de Peñarrubia die we na geruime tijd bereiken en via een aantal stenen oversteken (12). Aan de andere kant van het beekje houden we links aan, beginnen weer te stijgen tot we weer uitkomen bij de Y-splitsing (4) waar we op de heenweg ook al liepen. We gaan nu linksaf en lopen via dezelfde route terug naar El Atazar en de Calle Eras (1).

De Feiten

Duur: 4:00 uur
 Lengte: 16,6 km.
 Type wandeling: Rondwandeling
 Type pad: Bergpaden
 Markering: Geen
 Totale hoogteverschil: 768 m.
 Hoogste punt: 1.475 m.
 Moeilijkheid: Middel (4/15)



Hoe kom je er?

Neem vanuit Madrid de A1 richting Burgos en vervolgens afrit 60 naar La Cabrera. Ga hier achter rechtsaf op de M-127 naar El Berrueco. Ga in El Berrueco rechtsaf de M-131 op (richting Torreleguna). Sla na een paar kilometer linksaf naar de M-133, richting El Atazar. Volg deze weg gedurende 15 km, en volg zodra je het dorp El Atazar inkomt het bord naar de parkeerplaats links in de Calle Eras.



GPS Coördinaten:

Latitude: N 40 56.020

Longitude: W 3 28.376

